



Toevoegende info bij de tentoonstelling

museum **h**ulst
t-landshuis

H.V.V.'24



100 jaar



www.museumhulst.nl



Toevoegende info bij de tentoonstelling



INLEIDING H.V.V.'24 100 JAAR 1924-2024

Voordat H.V.V.'24 het levenslicht zag, werd er al in Hulst gevoetbald. De hier afgebeelde foto dateert van 1913. Enkele nog bekende namen: Op de achterste rij: Honoré Buysrogge, Leon Freijser en Fons de Windt. In het midden: Jo Warnier en vooraan: Piet Brand en Guust Cattoir.



Deze tentoonstelling neemt u mee terug in de tijd:

-Hoe het allemaal begon: dat was in 1924 door het tenietgaan van twee clubs, namelijk Seolto en de patronaatsvereniging Majella. Een belangrijk initiator bij de oprichting was **Leon Freijser**. Leon staat in de schijnwerper.

-De velden van H.V.V.'24: een veld is belangrijk om te voetballen. Een kaartje laat zien op welke locaties er gespeeld werd, voordat H.V.V.'24 zich aan de Zandstraat vestigde.

-Van clublokaal naar eigen kantine: H.V.V.'24 heeft op wel vier locaties zijn clublokaal gehad. Begin jaren '70 hakte het bestuur de knoop door en bouwde men aan de Zandstraat een eigen kantine.



-Ontstaan van de jeugdafdeling en later het meisjes/damesvoetbal: Het oprichten van de jeugdafdeling heeft nogal wat voeten in de aarde gehad. Het bestuur stond niet te juichen toen men met het voorstel kwam om een jeugdafdeling op te richten. Bekijk hoe dat allemaal afliep en ook wanneer de meisjes en dames in beeld kwamen.

-De oprichting van een veteranenafdeling: de Veteranenafdeling is opgericht in 1954 met het spelen van een voetbalwedstrijd tussen oudvoetballers uit de Binnenstad en Nieuw Hulst. Belangrijk persoon was **Jo van de Velde**. Onder zijn bezielende leiding kwam de Veteranenafdeling tot bloei. Dit en nog veel meer over de veteranen is te zien in de tentoonstelling.

Wat biedt de tentoonstelling nog meer?

- mooie prijzen werden behaald
- wie is jouw held van H.V.V.'24?
- het clubblad en het clublied
- de toekomst van H.V.V.'24



1a. In de schijnwerper Leon Freijser



Leon Freijser 1913

Leon Freijser, een jongen van nauwelijks 20 jaar ontpopte zich als een groot promotor. Hij bleek geen drempelvrees te hebben bij het zoeken naar prominente Hulstenaren en leden van de middenstand, die in het bestuur zitting wilden nemen. Alle voorgaande pogingen hadden voornamelijk schipbreuk geleden door bestuursperikelen en beleidsfouten.

Aangestoken door het enthousiasme van Leon, verklaarden de door hem aangezochte mensen zich bereid hun medewerking te verlenen. Daardoor kon er bij de oprichting van H.V.V.'24 een zeer krachtig bestuur worden gevormd onder de bezielende leiding van de eerste voorzitter, **de heer J.H. van Haperen**. Leon voetbalde zelf ook, maar moest door een ernstig knieletsel al in 1929 als actief voetballer stoppen. Hij is bijna 60 jaar onafgebroken lid geweest en zat zelfs ten tijde van het 40-jarig bestaan nog in het bestuur als secretaris. Dat betekent dat hij 40 jaar secretaris is geweest.

Leon is waarlijk de oprichter van H.V.V.'24 geweest.

Een bijzonder feit in de H.V.V. geschiedenis.



Leon staat op de foto 4^{de} van rechts



1b. Voorzitters H.V.V.'24

01.	J.H. van Haperen	
02.	L.M.M. Freijser	
03.	L. de Maat	
04.	A.J. van Gassen	
05.	A.L.S. Lockefer	
06.	A.F.M. Ivens	
07.	C.M. Boone	
08.	A. Koppendraaijer	
09.	G. Boddaert	1960-1964
10.	J. v.d. Walle	1965 (jan-okt)
11.	Th. Peeters	1965-1973
12.	I. van Dam	1973-1977
13.	W. Zwegers	1977-1981
14.	J. Dalmijn	1981-1985
15.	E. Nijs (interim)	1985-1986
16.	A. Boddaert	1986-1989
17.	Interimperiode	1989-1990
18.	R. Neefs	1990-1994
19.	C. Dobbelaar	1994-1995
20.	G. v.d. Voorde	1995-2011
21.	J. v.d. Hoeven	2011-2015
22.	B. Everaert	2015-2016
23.	J. de Kooning (interim)	2016
24.	J. v. Goethem (interim)	2016-2017 (okt-feb)
25.	J. Pleunis	2017-2019
26.	J. v. Goethem	2019-2021
27.	B. Everaert	2021-heden





Toevoegende info bij de tentoonstelling

Voorzitterskamer voor-en achterkant

3 VAN CLUBLOKAAL NAAR EIGEN KANTINE

Dat H.V.V.'24 nu een prachtige kantine heeft, komt zomaar niet uit de lucht vallen. Daar hebben vele vlijtige vrijwilligershanden aan meegeholpen. Sinds 1972 beschikt de club over een eigen kantine aan de Zandstraat. Kort geleden is deze nog helemaal gerenoveerd.

Hoe is dat vroeger geweest?

In het verleden werd gebruikgemaakt van een horeca-etablisement. Bij de oprichting in 1924 was het clublokaal gevestigd in “**De Koning van Engeland**” oftewel bij **Guust en Madame Cattoir**. In de huiskamer vonden zowel de bestuursvergaderingen als de elftalcommissie vergaderingen plaats. Ook de feestcommissie had regelmatig hun vergaderingen in dezelfde ruimte. Voor de feestavonden kon HVV terecht in de filmzaal. Volgens ingewijden zijn die niet altijd voorspoedig verlopen. Het kwam zelfs zover, dat vanaf de preekstoel in de Basiliek werd afgeroepen om de jeugd bij H.V.V.'24 weg te houden, omdat er tijdens de feestavond gedanst werd. Kapelaan van de Broeck was in die tijd geestelijk adviseur en die verbood het dansen. Ondanks het verbod werd er toch gedanst. Deze “zonde” resulteerde in het feit dat een aantal bestuursleden de bekende pijp aan Maarten gaf, waaronder penningmeester Stroecken. Een voorval waarvan de oudere leden smakelijk om kunnen lachen.



Begin de dertiger jaren werd gebruik gemaakt van **café “Apollo”**, wat nu “Encore” heet. De familie van Dorsselaer stelde jarenlang de huiskamer ter beschikking voor de vele vergaderingen van bestuur en commissies. Dit betekende een hele opoffering voor het grote gezin, want naast de voetballende zonen Leon en Jo, konden Fons en Elodie van Dorsselaer



een zevental dochters inzetten achter de toog! Op maandagavond was het hier bijna altijd feest. De toenmalige voorzitter van Gassen, eigenaar van een brouwerij, liet het heerlijke gerstenat overvloedig vloeien. Plezierig is het altijd wel geweest, zowel voor de bestuursleden als voor de spelers.

In de jaren vijftig van de vorige eeuw verhuisde H.V.V.'24 naar "**De Bruijns Restaurant**" achter de Basiliek. Te vermelden is zeker, dat de mosselen na afloop van een vergadering of na een wedstrijd best smaakten. **Fien en Peet de Bruijn**, maar ook **dochter Mini**, zorgden ervoor dat het goed toeven was in dit clublokaal!

Even was ervan sprake om **het Sportcafé** aan de Tabakstraat, wat jaren het clublokaal is geweest van RKHAV, over te nemen. Dat was begin jaren '70. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en besloot het hoofdbestuur onder leiding van **voorzitter Peeters** een **eigen kantine** te bouwen. Als vereniging kunnen bestuur en leden alleen maar trots zijn dat ze over een dergelijke lokaliteit kunnen beschikken. Dit allemaal dankzij de vele vrijwillige handen.

De kantine is in de loop der jaren verschillende keren verbouwd of opgeknapt.

De huidige bestuurskamer is gebouwd tussen **1991 en 1993**. De oude bestuurskamer was te klein en meer een rommelhok dan een vergaderruimte. Op een gegeven moment schaamde het bestuur zich om in deze kleine ruimte de bezoekende verenigingen te ontvangen. Men begon met vele vrijwilligers aan de uitbreiding van de bestuurskamer en de kantine. Dit alles met financiële steun van de brouwer met een goedkope lening. Als tegenprestatie moest dan wel zijn bier verkocht worden.

De laatste jaren werden de bestuurskamer en de kantine nog eens flink aangepakt. Dat resulteerde in 2020 in een ware metamorfose.



Kantine met Jan en Mieke van Dorsselaer



3a. Enkele kantinebeheerders voor het voetlicht

Er is door de jaren heen in de kantine aan de Zandstraat veel feestgevierd, **gelachen** en gehuild. Ook zijn er veel activiteiten georganiseerd zoals mossel-, kaart- disco- en quizavonden, carnaval, spelletjesdagen, darten, kerstkaarten, invouwen van het clubblad, pupillenweekenden, toernooien, huldigingen etc.

In de loop der tijd hebben we veel kantinebeheerders meegemaakt. In het jubileumjaar willen wij enkelen van hen voor het voetlicht halen:

1974-1986 Mieke en Jan van Dorsseleer



Beide beheerders zijn ons inmiddels ontvallen, maar zoon Jan weet veel te vertellen over de periode dat zijn moeder en vader de kantine beheerden. Jan sr. was bij HVV toen al bezig met de onderhoud van de velden.

Jan jr. was als kleine jongen ook vaak in de kantine te vinden. Hij kan zich nog goed de feesten in de kantine herinneren zoals de mosselavonden, carnaval en de feestavonden van de elftallen.

Ook weet hij nog dat er een beslissingswedstrijd tussen Clinge en STEEN en de wedstrijd tussen Lokeren en een Engelse voetbalclub in Hulst werden gespeeld. Dat waren topdagen langs het veld (en dus ook in de kantine).



Toevoegende info bij de tentoonstelling



Beslissingswedstrijd Clinge-Steen met 3000 toeschouwers]

Jan had het ook nog over voetbaluitwisseling met/naar Michelstadt en de KNVB voetbalkampen.

1991-1998 Jeannette en Jules Voet



Jeannette en Jules Voet 1993-1994



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Jeannette heeft haar jaren in de kantine als zeer leuk ervaren. Ze kijkt zelfs na 33 jaar nog graag op deze jaren terug. Haar staan gezelligheid, kantinebezoek na de trainingsavonden door spelers/trainers en de feesten nog als de dag van gisteren bij. Zij en Jules hebben uitgebreid over hun kantinejaren gesproken. Niet alles hiervan kan met jullie worden gedeeld.

Een paar leuke herinneringen:

- De jeugdtoernooien waar op een bepaalde dag de verkoop zo geweldig liep dat er een frikandellentekort was. Jeannette toen snel even naar de supermarkt, niet wetende dat het belgendag was. Superdruk en dus geen gelegenheid om de auto te parkeren in de buurt van de supermarkt. Gelukkig is het nog goed gekomen.
- Op een pupillenweekend bleven de kinderen en leiding altijd gezellig slapen op het veld in tenten of in de kantine op luchtbedden. Het was soms moeilijk om de kleine mannen te slapen te leggen. Peter Bleijenbergh had een keer hier wat op bedacht: Wie het eerste zou slapen kon de volgende morgen bij hem een ijsje komen halen. De volgende morgen in alle vroegte stond Pedro van den Berg bij Peter om zijn ijsje op te halen. Pedro sliep volgens hemzelf als eerste....

Minder leuk waren destijds de inbraken in de kantine en de blessure van Jeannette aan haar knie/heup.

Tot heden: Patrick de Witte

Patrick zijn eerste kantinestappen waren op zondagmiddag in de grote bestuurskamer, waar hij Honoré Neefs assisteerde achter de daar aanwezige bar.

Na het terugtrekken van Walter van Overmeir is Patrick de bar in de kantine gaan bemensen, geassisteerd door een uitgebreid team. Als het druk is zijn er altijd wel personen aanwezig die nog een handje toesteken. Dat is typerend voor de sfeer in de kantine. Patrick voelt zich nog steeds als een vis in het water achter zijn toog.



Kantine anno 1972



Toevoegende info bij de tentoonstelling



Kantine anno 2020



Bestuurskamer anno 2020





4 ONTSTAAN VAN DE JEUGDAFDELING

De oprichting van de jeugdafdeling heeft indertijd nogal wat voeten in de aarde gehad. Aanvankelijk werd aangenomen dat broeder Bernardo aan de wieg stond van de jeugdafdeling, maar dit bleek onjuist.

Aan het moeilijke kraambed van dit borelinkske stonden **Peet van Remortel, Richard Lampo, Vic Verstraeten en George Boddaert**. Het initiatief was uitgegaan van Peet van Remortel. De allereerste bijeenkomst vond plaats in het toenmalig clublokaal "Café Apollo", bij alle Hulstenaren en ver daarbuiten beter bekend als "Bij Mit". Het viel te verwachten dat de oprichting niet zonder slag of stoot zou gaan. Het bestuur stond niet te juichen toen men met het voorstel kwam om een jeugdafdeling op te richten. Integendeel. Eén van de toenmalige bestuursleden zei: "*Wat kunnen we nu met die klaine jongens doen?*" Desondanks werd toch toestemming verkregen, mits zelf voor de benodigde financiën gezorgd werd. Op geldelijke steun van de vereniging hoefde niet gerekend worden.

Hoe dan ook, al snel werd succes geboekt. In het eerste jaar van het bestaan werd het B-elftal, jongens tot 12 jaar, meteen al kampioen met Guust Voet als aanvoerder.



HVV'24 B1 kampioen 1959-1960

Staande van links naar rechts: Broeder Bernardo, Jacques de Maat, Honoré Neefs (trainer), Guust Kramers, Lucien Speleman, Benny van Damme, Kees Lockefer (leider) en Theo Mangnus



Geknield van links naar rechts: Wilfried Baart, Frans Vlassenrood, Frans d'Hooghe, Jacques de Booy, Guust Stevens en liggend Rudy Neefs

Dit kampioenschap moest natuurlijk gevierd worden. Maar om de één of andere reden waren zij niet welkom in het clublokaal van "Café Apollo". Spontaan bood Peet de Bruyn van "De Bruyns restaurant" de jeugd onderdak aan. Hoewel een "etentje" in de planning van het kampioensfeest niet was voorzien, werd dit, nu het gratis aangeboden werd, uiteraard in dank aanvaard. Toen dit bekend werd gingen de bestuursleden plotseling op hun achterste benen staan. Zij probeerden alles om dit "feestje" te voorkomen. Er ging zelfs een lijst rond met handtekeningen van eerste elftalspelers die verklaarden niet te zullen spelen als "het feest" voor die kinderen van 12 jaar toch zou plaatsvinden. De Jeugdcommissie die zich van geen schuld bewust was, daar zij niet terecht konden in het eigen clublokaal, liet zich door dit dreigement niet intimideren. Ook het bestuur van H.V.V.'24 werd uitgenodigd. Merendeel liet echter verstek gaan. Eén en ander leidde tot een bestuurscrisis, daar de voorzitter van de Jeugdcommissie, tevens secretaris van de vereniging, niet bereid was de lokaalhouder van H.V.V.'24 zijn excuses aan te bieden, een man dus die buiten de vereniging stond! Met de secretaris vertrokken nog vier bestuursleden. De overige zes bleven zitten.

Ondanks deze commotie bleef de Jeugdcommissie niet bij de pakken neerzitten. Eén van hen kwam op het lumineuze idee de broeders van de St. Willibrodusschool eens te polsen of deze behulpzaam wilden zijn bij de verdere uitbouw van de jeugdafdeling. Dit bleek een schot in de roos. Niet alleen was de bereidheid aanwezig, maar ook het enthousiasme! Die was zó groot dat de jeugdafdeling groeide als kool. De volgende drie namen klinken bij menig Hulstenaar nog bekend in de oren: **Broeder Bernardo, broeder Mattheus en broeder Ferrerius**. Wat hebben die een belangrijk aandeel gehad in de ontwikkeling en voortgang van onze bloeiende jeugdafdeling waarover de club nu in 2024 nog beschikt. De jeugd die de ruggengraat van onze vereniging vormt. Het was een illustre drietal, waaraan H.V.V.'24 veel dank is verschuldigd.



4a. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”



Broeder Ferrerius

De oprichting van de jeugdafdeling heeft heel wat voeten in de aarde had. Maar toen die er eenmaal was bloeide de jeugdafdeling op tot grote hoogte. **Broeder Ferrerius** was één van de kartrekkers. In het jaarboek van **1971-1972** staat een artikel van zijn hand met bovenstaande titel.

De Jeugdcommissie bestond toen uit: Jan de Nijs, voorzitter; Br. Ferrerius, secretaris; Willy Verpalen, penningmeester; Willy Kramers, 2^{de} secretaris; Fons Seghers, beheerder materiaal.

Hier het artikel van Broeder Ferrerius:

“Gaarne voldoen wij aan het verzoek van de voorzitter van H.V.V.’24, Th. P. Peeters, om U enige informatie te geven over de activiteiten van de jeugdafdeling, die tot de grootste van Zeeuws-Vlaanderen gerekend kan worden.

Daar is dan eerst de **competitie** waaraan H.V.V.’24 meedoet met twee A-junioren teams, waarvan A1 in de provinciale topklasse speelt. Verder hebben we vier B-teams, vier pupillen C-teams en twee pupillen D-teams. Iedere zaterdag staan er dus twaalf elftallen van H.V.V.’24 in het veld, hetgeen voor de commissie heel wat werk meebrengt om alle elftallen te voorzien van een goede geleider en om alle elftallen bij een uitwedstrijd op de bestemde terreinen te brengen.

Natuurlijk willen we bij die wedstrijden zo goed mogelijk voor de dag komen en daarom krijgen alle elftallen één of twee keer op een doordeweekse avond **training** van één der jeugdleiders.

De pupillen trainen alleen op woensdagmiddag onder leiding van enkele leiders, bijgestaan door verschillende junioren.

In de **wintermaanden** spelen al deze elftallen ook mee in de **zaalvoetbalcompetitie** in de sporthal te Hulst.

Na de competitie organiseren wij ieder een groot **toernooi** voor de A- en B junioren en de pupillen, waarvoor steeds een grote belangstelling bestaat. Tevens bezoeken we verschillende toernooien in Zeeland en Noord-Brabant, waar we ieder jaar goede resultaten bereiken en die bij onze jeugd zeer in de smaak vallen.

Het gehele jaar door houden wij een **Sportmancompetitie**. Van iedere jongen wordt bijgehouden hoeveel trainingen hij heeft bezocht. Tevens kan iedereen punten verdienen bij de te spelen wedstrijden. De Sportmancompetitie wordt afgesloten met een tienkamp bestaande uit atletiek en technische voetbalnummers en de punten die hierbij gehaald worden, komen bij het totaal aantal punten dat zij reeds verzameld hebben bij training en wedstrijden. Degene die de meeste punten heeft verzameld, wordt winnaar in zijn elftal. Uit die winnaars wordt dan door de jeugdcommissie de Sportman van het jaar gekozen, die gehuldigd wordt op de jaarlijkse ouderavond.



H.V.V. JUNIOREN A.1 : Staande van l.n.r. : J .Mac Taggert, Geleider; H. Buysse-Th. V.d. Gucht-E. v.d. Manacker-G. de Schrijver-P. Mac Taggart-H. Lammens-P. Lockefer-zittend F. Josiassen-P. Taelman-P. Aarsen-W. de Roeck-F. Seghers en A. Lammens.

A1 junioren 1971-1972

In de **zomermaanden** kunnen alle liefhebbers deelnemen aan een **zomerkamp** dat door de N.K.S. (De Nederlandse Katholieke Sportfederatie) wordt georganiseerd. Het afgelopen jaar hebben we met vijf elftallen aan een zomerkamp deelgenomen, die allen ontzettend veel plezier hebben gehad.

Tevens organiseren wij voor alle elftallen bijeenkomsten of **contactavonden**, soms met instructiefilms, soms met spelletjes. Voor de pupillen is er een St. Nicolaasavond, dit jaar waarschijnlijk weer in de sporthal.

Om al deze activiteiten te kunnen bekostigen moeten wij bovendien ten dele nog zorgen voor de nodige **financiën**. Naast de toelage van H.V.V.'24 en de subsidie van de gemeente, houden wij ieder jaar 'n loterij en de jeugdlotto, die ieder jaar goed slagen, dankzij de welwillende deelname van onze medeburgers in Hulst.

Wij hopen door middel van dit stukje U voldoende informatie te hebben gegeven over de **activiteiten van de jeugdafdeling**. Als U belangstelling hebt voor de jeugd, komt U dan zelf eens kijken op zaterdag op het Sportpark en als Uw belangstelling nog verder gaat en U zelfs actief wilt deelnemen aan dit jeugdwerk, stelt U dan eens in verbinding met iemand van de jeugdcommissie. Wij kunnen nog veel goede **medehelpers** gebruiken."

Br. Ferrerius

Zo ging het er toen aan toe bij de Jeugdafdeling. Ook toen waren de **vrijwilligers** (medehelpers) hard nodig om alles draaiende te houden.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

De jeugdafdeling seizoen 1997-1998

26 jaar later schreef Jan Knibbeler als nieuwe jeugdsecretaris op verzoek van de kersverse jeugdvoorzitter Jan Nuts zijn eerste jaarverslag voor de Algemene Ledenvergadering. Vergelijk beide verslagen maar eens.

01. Onze jeugdafdeling startte het seizoen '97-'98 met **14 teams**: A1-B1-B2-C1-C2-D1-D2-D3-D4-E1-E2-E3-F1-F2. Het aantal **jeugdleden was 182**.



A 1:

Staannd v.l.n.r.: Mustaba Aghavali (trainer), Werner Esseling (ass. scheidsrechter), Paul Rijk, Mokta Hamid, Joost Blanckaert, Wais Elmi Osman, Kevin MacTaggart, Laurens de Kort, Randy Boddaert, Christoph de Clippeleir, Jules Voet (leider).

Gehurkt v.l.n.r.: Kevin Esseling, Jean-Paul van den Manacker, Zaferino Markieze Bernardo, Hans Bleijenbergh, Niels Cornelis, Davy v.d. Berg en Koen de Blicck.

A1 junioren 1997-1998

02. Aan het begin van het seizoen waren er veel problemen rond het B2-team m.b.t. spelers en kader. Gelukkig zijn die problemen later opgelost en kon het team het seizoen gewoon uitspelen.

03. Het jeugdbestuur kwam acht keer bij elkaar en het jeugdkader zes keer.

04. De jeugdafdeling organiseerde de volgende activiteiten voor de jeugd:

- Instuif voor E- en F-pupillen
- Bowlingavond voor het jeugdkader met aanhang
- Sinterklaastoernooi voor E- en F-pupillen
- Spelregelwedstrijd voor C2 op 19 december. C2 won met een team en mocht door naar de finale van de regio, maar helaas om organisatorische redenen was het deelnemen aan deze finale geen haalbare kaart. Hopelijk volgend seizoen beter!!
- Kersttoernooi voor de D-pupillen in samenwerking met B-junioren als leider en een aantal jeugdscheidsrechters
- Zaalvoetbaltoernooi voor de gehele jeugd tijdens de winterstop
- Jeugdleidersfeest op 24 januari met als thema: "Gewoon....gewoon"



Toevoegende info bij de tentoonstelling

- h. Samen met de evenementencommissie het Carnavalsbal voor D-E- en F-pupillen met aanhang op 20 februari georganiseerd.
- i. Een wedstrijd van D1 tegen de Engelse ploeg de "Longfield Tigers" uit Londen die op bezoek waren op Walcheren en op de terugweg naar Engeland Hulst aandeden.
- j. Een zwemmiddag voor de D- en E-pupillen in de Driehoek tijdens de Paasvakantie
- k. Jeugdtoernooien: 16 mei George Lockfeer toernooi met 48 teams! 23 mei: Bart Mentzij toernooi met 28 teams en 30 mei: Reynaerttoernooi met 29 teams.
- l. Samen met de evenementencommissie een barbecue-avond georganiseerd voor de A-B- en C-junioren+ jeugdker. Op deze avond nam de jeugd en het jeugdker op gepaste wijze afscheid van twee vertrouwde gezichten in de kantine nl. **Jeanette en Jules**
- m. Het pupillenweekend met als thema: "Country & Western". Het hevige onweer van die dag zullen we licht niet vergeten, maar mocht de pret niet drukken. Het was een mooie afsluiting van een druk seizoen.

Davy v.d. Berg en Koen de Bieck.



B I:

Staannd v.l.n.r.: Siegfried v.d. Berg (leider), Fons Cornelis (trainer), Bob Amian, Martijn Lauwers, Evert van Damme, Niek Vereecken, Michael de Beule, Mohime Biaby, Frank de Bin (trainer), Alain Seghers en Juul Maes (ass. scheidsrechter).

Gehurkt v.l.n.r.: Erik-Jan Naudts, Sjoerd Goossen, Robin MacTaggart, Remi de Bruijn, Daniel Nockemann, Pedro v.d. Berg en Roy Esseling.



Toevoegende info bij de tentoonstelling



HVV D1 tegen de Longfield Tigers

***HVV D1 tegen de “Longfield Tigers” uit Londen. Onze spelers en staf:
Boven: Joost de Bakker, Evert vd Berg, Ruben vd Hoeven, Piet van Looij, Arno
vd Manacker, Dominique de Burger, Roel Mechelinck, Geert-Jan Mechelinck
(trainer), trainer LT, en Rob Kroes (leider).***

***Zittend: Jorn Knibbeler, Bob Bakkum, Jaimy de Visser, Tim Mechelinck, Bruno
de Schepper en Arno Kroes***





Tot slot

De jeugdafdeling bedankt alle trainers, leiders, scheidsrechters, vlaggers, ouders, bestuursleden en ieder die ook maar een klein steentje heeft bijgedragen dit seizoen, voor hun inzet en enthousiasme!! We kijken al uit naar het jubileumjaar 1999, waarin H.V.V.'24 zijn 75-jarig jubileum viert. In samenwerking met alle geledingen binnen H.V.V.'24 kan dit een onvergetelijk feest worden!

20-11-1998

Jan Knibbeler, jeugdsecretaris



D I:

Staan v.l.n.r.: Jaimy de Visser, Rob Kroes (leider), Gijs van Bellen, Miquel Picavet, Jorn Knibbeler, Dominique de Burger, Collin van Goethem en Miquel Nafa (trainer).

Gehurkt v.l.n.r.: Joep Smits, Martijn Pauwels, Roy van Egmond, Joost de Bakker, Paul Mannaert en Pieter Warrens.

HVV D1 1997-1998



Toevoegende info bij de tentoonstelling

4a.1 Ervaringen van twee jeugdtrainers

Aan het woord zijn Paul Kouijzer en Toon Blommaert, twee jeugdtrainers

Beide trainers schreven hun ervaringen op.

PAUL KOUIJZER trainer van H.V.V.'24 A1 in het seizoen 1983-1984

In het seizoen 1983-1984 was ik trainer van H.V.V.'24 A1. De talenten wilde ik wat extra aandacht geven en in samenwerking met George Pauwels, trainer van het 1^{ste} elftal, hebben we toen extra trainingen gegeven. We hebben toen 1 wedstrijd gespeeld tegen AZVV in Axel.

De selectie bestond uit spelers van de A1-B1 en enkele spelers van C1. Op deze manier dachten wij het voetbalniveau te kunnen verbeteren en wat extra aandacht voor jeugdspelers is altijd goed.



HVV'24 A1 1983-1984

Staan: Ward Roovers (grensrechter), Bas Metsers, Coen Oliehoek, Mario de Bakker, Theo Warrens, Dennis Olieslager, Michel Olieslager, Ivan Pauwels, en George Pauwels.

Gekniel: Paul Kouijzer (trainer), Carlo Blommaert, Martin Voet, Ronald de Blok, Rolf Luteyn, Jan Leendertse, Mark de Smit en Carlo de Deckere.

Op de foto ontbreken: Giovanni en Angelo Verbraeken.

H.V.V.'24 D1 seizoen 2009-2010

Trainers: Paul Kouijzer en Jean Paul van den Manacker

Leider: Ronny Rijckaert en Vlagger: Carlos Weemaes

Paul Kouijzer had deze groep ook bij de E-tjes al 2 jaar getraind. 3x in de week waren we bezig + een wedstrijd op zaterdag.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

In het 2^{de} jaar bij de E's werden we kampioen en wonnen we de 4 tegen 4 competitie. De finales hiervan werden in Middelburg gespeeld om het kampioenschap van Zuid-Nederland. In de laatste wedstrijd verloren we van profclub Eindhoven.

Met deze talentvolle groep in de 2^{de} klasse starten zou jammer zijn en na wat telefoontjes met de KNVB mochten we in de 1^{ste} klasse starten. Dit was een goede keuze (achteraf altijd gemakkelijk), want na een aarzelend begin kwam het team er steeds beter in. Het was ook een hele verandering om op een heel veld te gaan spelen, met buitenspel en in een 1-4-3-3 systeem.

Uiteindelijk eindigden we op de 2^{de} plaats achter Steenbergen. Steenbergen speelde met dispensatiespelers en konden daardoor niet promoveren. Dat deden wij wel en zo kwamen we in de Hoofdklasse. In één van de laatste wedstrijden speelden we thuis tegen Steenbergen en wonnen met 6 – 2. Rust: 3 – 1.

Opstelling:

Doelpunt: *

	Nick		
	Lars	Tristan*	
Wouter (Sebastiaan)	Faisal		Rick
	Mitchel	Joris* (Jesse*)	
Job***	Wichert		Sven (Omar)

We speelden leuk, modern voetbal met opkomende verdedigers. We probeerden zoveel mogelijk kansen te creëren en te scoren.

Scores:

Competitie: 101x

Beker: 41x

Toernooien: 47x

Vriendschappelijk: 8x

Totaal: 197x

Een enkele opmerking uit het wedstrijdverslag van toen, want een trainer streeft naar verbetering. Het gaat over de wedstrijd: H.V.V.'24 D1 – Steenbergen D1.

Aandachtspunten waren:

Nick: Als keeper meer coachen

Rick: Als de ruimte er is—opkomen, durf te voetballen

Faisal: Blijf centraler spelen, driehoek met 3-4-6

Mitchel: Eerder omschakelen, ook verdedigen

Sven: Sterk met de bal, maar zonder bal ook meedoen

Wichert: Eerder vrijlopen, geef zo aan waar je de bal wil hebben

Omar: Niet alleen in de bal komen, maar ook diep gaan

Job: Op tijd bij de paal komen om de voorzet af te ronden

Joris en Wouter: Meer rust aan de bal

Algemeen: Bij blessure verzorging in het veld vragen

Leider + verzorger Ronny: Niet in discussie gaan met de scheidsrechter of de tegenstander, gewoon speler helpen.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Naast de promotie kwamen we ook ver in de beker. In de halve finale wonnen we verdiend met 4 – 1 van Kloetinge D1.



Foto van het winnende team: HVV'24 D1 2009-2010

Staand: Nick Rijckaert, Mitchel Schot, Tristan Groenendaal, Faisal Hamed, Bastiaan de Potter, Joris Weemaes en Wichert Wessels

Gehurkt: Omar Benkourdel, Sven Vermeulen, Rick Everaard, Lars de Blok en Job van Gassen.

Eindstand van de Sportman 2009-2010:

1. Tristan 539 punten
2. Rick 494 punten
3. Lars 446 punten
4. Sven 429 punten
5. Job 426 punten

Een bijzonder jaar met een heel goed jeugdteam en een goede begeleidingsgroep: Ronny, Jean Paul, Carlos en ouders, dank hiervoor.

Trainer H.V.V. '24 D1, Paul Kouijzer



Toevoegende info bij de tentoonstelling

TOON BLOMMAERT trainer van H.V.V.'24 B1 seizoen 2002-2003

Het memorabele seizoen H.V.V.'24 B1 seizoen 2002/2003



Waar zal ik beginnen?

Eigenlijk zijn de prestaties die in het seizoen 2002/2003 zijn geleverd ook een beetje te danken aan het B1 van 2001/2002 waar we net de promotie mis waren gelopen naar de 3de divisie door tweede te eindigen na OJC Rosmalen via de nacompetitie.

Het zijn de 2 lichtingen die bijna alles hebben gewonnen wat er te winnen viel bij de

C-junioren en de B-junioren zowel diverse district bekertjes als kampioenschappen. Ook zijn er toen veel spelers later in het eerste senioren elftal uitgekomen. Dus we kunnen zeggen dat het wel één van de beste lichtingen is geweest die H.V.V. '24 ooit heeft voortgebracht.

Maar goed nu over het **seizoen 2002/2003**.

We waren ingedeeld met vooral ploegen van over de Moerdijk.

We hadden het seizoen ervoor net promotie gemist via de nacompetitie dus we wilde dit natuurlijk minstens overdoen.

Het was een competitie die veel aan elkaar gewaagd was.

Kun je ook wel zien aan de eindstand.

Er was dan ook een beslissingswedstrijd voor nodig wie er kampioen werd in deze hoofdklasse.

De tegenstander was **Dubbeldam uit Dordrecht** waar we in de reguliere competitie nog 2 x van werd verloren.

Deze wedstrijd werd in Roosendaal gespeeld. Met een hele bus vol togen we naar Roosendaal. Na een enerverende wedstrijd werd er met 2-1 gewonnen door doelpunten van Tim en Jarl.

Door deze overwinning gingen we verder om het **kampioenschap van zuid 1** van alle hoofdklassers. Samen met Geldrop B1 en DFC uit Dordrecht.

De beslissende wedstrijd op die dag was tegen Geldrop waar helaas werd gelijk gespeeld waar we eigenlijk had moeten winnen door een doelpunt in blessuretijd na vermeend buitenspel.

Dus eindigden we als tweede achter Geldrop.

Door het kampioenschap in de hoofdklasse mochten we het seizoen erop naar de derde divisie, het hoogste waar een elftal van H.V.V.'24 ooit heeft gespeeld.

Tegenstanders in die klasse waren zoals OJC Rosmalen, Theole uit Tiel, Brabantia uit Eindhoven, ODC Boxtel en diverse Dordtse ploegen en natuurlijk Terneuzen die we lieten degraderen.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Ook het bekertoernooi was succesvol

In de poulefase waren Hontenisse, Hoek en Axel de tegenstanders.

Met 9 punten en een doelsaldo van 32 voor en 2 tegen was het wel duidelijk.

In de 1/8 finale was Zeeland Sport onze tegenstander een goede tegen uit onze reguliere competitie. Het werd 1-2 voor ons.

In de kwartfinale was Oostburg uit de eerste klas onze tegenstander het werd 0-5.

In de halve finale moest worden afgerekend worden met Nieuw Borgvliet uit Bergen op Zoon ook een tegenstander uit onze competitie. Het werd 4-2 voor ons.

Verzorgert Peter MacTaggart



Dan de finale in Vlissingen tegen een klas hoger spelend Kloetinge B1.

Na een spannend wedstrijd werd het 2-0 voor ons door doelpunten van Tim en Jari.

De laatste testte ook nog eens reclamebord.

Door de bekerwinst mochten we ook verder voor de algehele beker voor heel Zuid 1.

Dit gebeurde bij Dubbeldam in Dordrecht.

Met nog andere 3 ploegen streden we om de winst.

En deze keer konden ze ons niet van de winst houden en werden we bekerwinnaar van heel Zuid 1.

Door deze winst mochten we gaan strijden voor de supercup. Dit was tegen de algehele kampioen

Geldrop waar we als 2de eindigden voor het algehele kampioenschap.

Helaas ging deze wedstrijd jammerlijk verloren met 3-2.

Dus als je zo ziet toch een gedenkwaardig seizoen om nooit te vergeten zowel voor de spelers, begeleiding, supporters en vereniging.

Dankbaar zijn we dan ook dat we met deze groepen hebben mogen samenwerken als begeleiding.

Met sportieve groet,

Toon Blommaert, Peter Mac Taggart en Bjorn Vermeerssen



HVV'24 B1 seizoen 2002-2003



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Huub Buijsse vertelt over zijn tijd bij H.V.V.'24

Van B3 naar A1

Als speler kwamen ik bij HVV'24 toen ik 14 jaar was. Ik begon in B3. Ik was geen technische speler maar wel een met 200% inzet. Hierdoor mocht ik ook op het laatst mee met toernooien van B1.

Daarna een jaar A2 en toen Fons Cornelis naar het eerste ging naar A1 bij trainer Bertie van de Berg. Dat was een geweldige tijd. Met Bertie veel meegemaakt. Na de trainingen gingen we dikwijls nog iets drinken bij Apollo.

Volgens mij ben ik ook de enige speler bij HVV'24 die als publiek een goal heb tegengehouden. We speelden hoofdklasse Zeeland en moesten thuis tegen Terneuzen A1. Dit waren altijd beladen wedstrijden. In de rust werd ik door de toenmalige trainer Wim Zwegers vervangen omdat ik te hard speelde. Na de rust waren net als voor de rust weer diverse opstootjes en werden er spelers uitgestuurd. Iedereen kwaad. Zo ook onze keeper Henk Lammens. Die had er geen zijn meer in. Terneuzen in de aanval en de bal zou binnen gaan. Ik stond naast de paal ging in de goal en schopte de bal er uit. Ik was op dat moment publiek dus geen goal. Moest nadien bij het Jeugdbestuur komen en ik werd geschorst. Deze is echter nooit doorgegaan.



Huub Buijsse A1

Achteraan: Miel van de Manacker, Rudy Bracké, Joop Esseling, Adri Boddaert, Huub Buijsse, Henk Lammens, Patrick Lockefer, Theo van der Gucht, Bertie van de Berg

Vooraan: Frank Lammens, Peter Picavet, Paul Taelman, Frank Josiassen, Peter Aarsen en Jan Borghsteijn.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

We hadden toen met A1 een goed elftal. Waren ook allemaal kameraden van elkaar. Heb hier toen ook Frank Josiassen goed leren kennen en zijn maten voor het leven geworden.



Huub Buijsse 3^{de} helft in de kantine

Naar het 2^{de} elftal

Na de junioren kwamen er verschillende in het 1e en 2e elftal. Ik van A1 naar het 2e elftal. Dat was echter niet goed geregeld. We hadden geen trainer, alleen een leider. Dit was mijn oom Tinus Kramers. We speelden reserve eerste klas en moesten op zondag dikwijls vroeg vertrekken. Je mocht blij zijn als je met 11 man was. De ene ging niet mee omdat hij nog te zat was, de andere mocht niet mee van zijn moeder omdat hij te laat thuis was. Dan waren er ook die geen zin hadden om ver te rijden. We zijn dan ook gedegradeerd. Tinus bleef wel jaren leider van het 2e elftal. Hij reed ook met het busje, maar was alleen niet zo'n goeie chauffeur.

Naar het 3^{de} elftal

Omdat je als je in het 1e en 2e elftal voetbalde niet in de zaal mocht voetballen zijn Frank en ik naar een lager elftal gegaan. We kwamen terecht in het 3e waar op dat moment allemaal veteranen speelden die vroeger in het 1e gestaan hadden. We moesten eens gaan spelen naar Noormannen 2. De wedstrijd liep uit de hand. Er zou er een van ons uitgestuurd worden. De scheidsrechter wilde dit noteren in zijn boekje, maar Etiënne Schauwaert sloeg het boekje uit zijn hand. De scheidsrechter was zijn boekje kwijt en vroeg: "Waar is mijn boekje. "Kleine" de Nijs pakte de scheidsrechter op en tilde hop zijn kop en zei: "Hier ligt je boekje". De wedstrijd werd gestaakt. We wilden, Frank, Roger d'Hooghe (bijgenaamd de kaptein) en ik, nog iets gaan drinken in de kantine, maar dat werd niet in dank afgenomen.



Lager voetballen

Nadien ben ik lager gaan voetballen met spelers die vroeger in A1 stonden en in het 1e of 2e gestopt waren. We moesten eens een keer spelen tegen Ria 2. Die konden kampioen worden. Of er iets geregeld kon worden? Geen probleem. Een paar bakken bier in het kleedlokaal onder de rust en het kon geregeld worden. In de 2e helft kwam een hoge bal. Frans Vlassenrood zag hem komen. Normaal gesproken geen probleem voor hem om te koppen, maar hij bukte. Jo Janssen keek zogenaamd in de zon en zag de bal ook niet. 1-0 voor Ria. Wij dus verloren en Ria kampioen.

Een paar jaar later moesten we uitspelen naar Walcheren 2. Deze konden ook kampioen worden. De tafel om het te vieren was al gedekt. We wilden hier wel aan meewerken en zeiden dat dat voor een paar bakken bier dat geen probleem was.

Dat wilden ze niet. Wij extra ons best doen. Kwamen voor met 2-0. Het werd 2-1 en daarna maakte Walcheren gelijk met een goal die dik 5 meter buitenspel was. Wij waren het hier niet mee eens. Uiteindelijk werd de wedstrijd gestaakt en Walcheren 2 was geen kampioen. Alles stond dus voor niks klaar. Ze kwamen nog in ons kleedlokaal en zeiden dat ze het geen stijl vonden. Maar ja geen bier, dan geen overwinning en wij extra gemotiveerd.

In het bestuur en evenementencommissie gezeten

Ik heb samen met mijn maat Frank Josiassen 8 jaar in het bestuur gezeten. Toen Frank stopte ben ik nog 3 a 4 jaar doorgedaan. Wij werden benaderd door het bestuur. Frank werd penningmeester en ik voorzitter van de evenementen. Samen van alles gedaan reclameborden schilderen, weekblaadjes stencilen enz. Om het weekblaadje te maken moest je soms heel lang wachten, omdat de trainer van het eerste elftal eerst de namen nog door moest geven. Dat werd dikwijls een latertje, want de weekblaadjes moesten woensdagmiddag klaarliggen om rondgebracht te worden. En aangezien wij overdag werkten moest dat allemaal dinsdagavond na de training gebeuren. Soms zat je van dat stencilen helemaal onder de inkt wat moeilijk van je handen en kleren afging.

Ik nam de evenementencommissie over van Jos Dalmijn. Jan en Ploon Fokker (hele lieve mensen) hielpen mee met de lootjesverkoop tijdens de thuiswedstrijden.

Carnavalsfeest organiseren bij HVV'24



Huib Buijsse medaille carnaval



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Deze medaille kreeg ik van Ward (Kleine) de Nijs in 1986 tijdens het carnavalsbal van HVV'24. Ik organiseerde het bal in de kantine diverse jaren en als dankbaarheid kreeg ik deze medaille. Ik doe hem nog elk jaar om met carnaval.

We organiseerden in november altijd een fotozoektocht met daarna een mosselavond. In heb begin haalde "Kleine" de Nijs deze rechtstreeks uit Yerseke. Toen dat niet meer ging kwamen ze van de Belie. Op het hoogtepunt deden er ca 150 mensen mee.

Ook was er de jaarlijkse 2e Kerstkaarting en elke eerste vrijdag van de maand kaart-, tafeltennis- en dartavond. Toen stonden ook Jan en Mieke in de kantine. Gezellig tijd en dikwijls veel te laat thuis.

De trainingen voor deze avonden werden zelfs aangepast. Totdat Rinus Zegers zijn intrede deed en zei: "Als we willen presteren, zullen we toch meer moeten trainen."

Deze avonden liepen meestal uit. Zelfs zo dat we 's nachts om 2 uur de veldverlichting aandeden en in polonaise achter de tafeltennistafel liepen over het trainingsveld.

Hebben ook nog eens meegemaakt dat de keuken van de kantine geschilderd werd. Daar stond ook een vrieskist vol met ijs, kroketten en frikandellen. Voor het gemak had iemand de stekker eruit getrokken. I.v.m. de zomerstop duurde het een paar weken voordat de kantine weer open ging. Toen zag iemand dat de stekker er uit was en deed deze er terug in. Niet wetende dat alles gesmolten was. Toen er na een week iemand een kroket wilde hebben, was alles aan elkaar geplakt. We konden alles in stukken doen en weggoaien.

24-uurs wedstrijd bij 60-jarig bestaan



24-uurs wedstrijd HVV 60 jaar

Broeder Ferrerius had een stoutmoedig idee om een voetbalmarathon van 24 uur te houden ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Op 16 en 17 juni vond dit grootse evenement plaats. 24 teams deden mee, waaronder 2 damesteams.

H.V.V.'24 speelt een 24-uurs wedstrijd met 24 teams!!

Zaterdag 16 juni. Het was een stralende zomerdag. Om 15.00 uur kreeg de vrouw van mister HVV, Pleuni Fokke, de eer om de aftrap te verrichten. Dat lukt wonderbaarlijk. Als een raket vliegt haar schoen waarmee ze de aftrap verrichtte meters de lucht in. Maar....de bal rolde 24 uur achter elkaar. Het was een geweldig evenement!!

Alle spelers kregen aan het eind een diploma van het clubblad "De HVV'er"



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Penaltybokaal bij 50-jarig bestaan



Peter Picavet penaltybokaal

Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1974 werd een competitie om de penaltybokaal georganiseerd. In de finale kwam H.V.V.'er Peter Picavet van de A1 tegenover de bekende keeper Jan Jongbloed te staan. Op de foto zie je dat hij de nationale doelman keurig passeerde. Peter: "Deze zaterdag mooi in. De bal is zijn handen gepasseerd." Uiteindelijk werd Peter landelijk derde. Een mooie prestatie! De belangstelling was enorm. Dat kun je wel zien aan de vele mensen achter het doel.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

4b. Meisjes-en Damesvoetbal bij H.V.V.'24

Het ontstaan van het meisjes-en damesvoetbal

In de jaren '80 uit de vorige eeuw was er al meisjesvoetbal bij H.V.V.'24. In 1984 bij het 60-jarig bestaan deden er 2 damesteams o.l.v. trainer Arnold van Acker mee aan de 24-uurs voetbalmarathon.

Daarna speelde er een meisjesteam o.l.v. Paul d'Hooghe. Paul was erg gedreven en leidde de meisjes op om later door te stromen naar een dameselftal. In 1986 kwam Tamara van Bunderen van Vogelwaarde naar H.V.V.'24.

Zij vertelt: "De meisjes speelden in het begin tegen jongensteams. Die vonden dat niet zo leuk, te meer omdat wij best aardig konden voetballen. We wonnen dan ook wel best vaak."

Andere trainers/begeleiders uit die tijd waren:

Marijke Beeldens, Roger Nafa, Willy de Schepper, Marco Lammens en Eduard Verbraeken.

In de periode van 1989 tot en met 1992 was er een damesteam met de trainers **Marc de Wilde en Gerard Bogaerd.**

HVV'24 dames 1989-1990



Boven: Marc de Wilde, Nicole Vernimmen, Marcia Wentzler, Marinda Boone, Barbie Bogaerd, Bonny Bogaerd, Liesbeth Leenknecht, Wendy van Overloop en Gerard Bogaerd.

Onder: Joëlle Nafa, Isabelle Kayser, Bojoura Bogaerd, Penny de Wilde en Nadine de Theije.

Het damesteam begon in de 3^{de} klasse A afdeling. Trainer Gerard: "We speelden dit eerste seizoen voor spek en bonen mee, maar daar gaan Marc en ik iets aan doen." De familie Bogaerd was voetbalgek en speelde een belangrijke rol in het damesteam van H.V.V.'24.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

De familie Bogaerd 1990



Op de foto zie je: Vader Gerard (trainer), moeder Tilly (invalster), en dochters Bonny, Barbie en Bojoura.

In 1992 werd het team opgeheven. Tot 2012 was er helaas geen damesvoetbal bij H.V.V.'24.

Damesvoetbal terug bij HVV'24

In **2012** wilden Maja Schreurs, Penny de Wilde en Tamara van Bunderen proberen om het damesvoetbal terug op de rails te krijgen bij HVV'24. Een 5-tal weken werd er getraind met een grote groep meiden.

Toen de competitie op het punt stond te beginnen, haakten er velen af. Jammer genoeg moest het team teruggetrokken worden.



Maja Schreurs, Marieke Kwast en Penny de Wilde, oprichters van een nieuw damesteam in 2014.

Een tweede poging in **2014** met Maja Schreurs, Penny de Wilde en Marieke Kwast lukte wel. En hoe. **Bij het debuut in de 5^e**

klasse werden de dames meteen kampioen.

Trouwe sponsor was en is nog steeds **LUCTOR BELTING EUROPE**



Toevoegende info bij de tentoonstelling



Het kampioensteam 2014-2015



Het kampioensteam 2016-2017

Verdere resultaten in de jaren daarna

2015-2016 5e plaats 4e klasse

2016-2017 **Kampioen 4e klasse**

2017-2018 kwam er een 2e team bij

Teamfoto seizoen 2017-2018



Boven: Dylan Drubbel, Huub Janssen, Esther Peeters, Tessa Braem, Lisa Nelemaat, Beau Bauwens, Wiktorija Szczawinska, Mariska van Puijvelde, Mara Fassaert en Dewi Mariman

Onder: Caitlin Peeters, Annisa de Wilde, Shauna de Smet, Keylie Eggermont, Kaylee Dieleman, Anne van Zon, Lisa de Block en Amber Drubbel

Teamfoto HVV'24 VR1 2017



Achter: T. Braem, D. Mariman, V. Bakker, B. Bouwens, L. Catseman.

Midden: M. Kwast, M. Scheurs, J. Brunsting, A. v. Zon, K. Eggermont, R. Ysebaert, W. Szczawinski, M. Fassaert, B. Morcus, J. Pleunis (vz), A. v. Cadsand

Voor: Willy, C. Peeters, K. Dieleman, S. de Smet, A. de Wilde, L. Adam (dochter B. Morcus)

Het kampioensteam 2022-2023



Toevoegende info bij de tentoonstelling



Szczawinska

Boven: Dave de Booy, Emma Everaert, Jolijn Colden, Iggy Nachtegael, Senna Nafa, Isabel van Duys, Chloë de Booy, Marieke Kwast, Lotte Mangnus, Wiktorija Dzepa en Tamara Van Bunderen

Onder: Annisa de Wilde, Babette de Booy, Shauna de Smet, Beau Bauwens, Giulia Verbraeken, Anna Lee, Athea Schepens, Jessica Smet Julia Rzepa en Wiktorija



Dolle vreugde na het behalen van het kampioenschap in 2023

Dave de Booy is trainer vanaf het seizoen 2018-2019. **Tamara van Bunderen** is interim trainster geweest in 2022-2023 en nu is ze assistent trainster van Dave 2023-2024. In dit jaar werd er ook samengewerkt met vv Graauw.

Gezelligheid troef

De dames hielden ook van feestjes. Gezelligheid is en was troef. Hieronder nog een aantal plaatjes van die gezelligheid.

Een topper was altijd het Bourgondisch Voetbaltoernooi in Gemert





Toevoegende info bij de tentoonstelling

Elke uitwedstrijd werd er een foto gemaakt bij het plaatsnaambord, en aan feestjes ontbrak het ook niet bij de dames!



Meisjesvoetbal

In de seizoenen 2021-2022 en 2022-2023 was er weer een meisjesteam in samenwerking met vv Graauw: HVV'24/Graauw MO17-1. De trainers waren toen Ronny den Exter en Thibault d'Haens. Dit team werd herfstkampioen in 2023

In het seizoen 2023-2024 heeft Thibault het Graauw/HVV'24 VR2

team getraind.

Voor het seizoen 2024-2025 is Guust de Wael de nieuwe trainer.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Tamara van Bunderen vertelt over haar carrière bij H.V.V.'24

Mijn dochter Giulia ging voetballen nadat ze gestopt was met hockeyen. Ik ben met haar een paar keer een balletje gaan trappen en natuurlijk gaan supporteren tijdens de wedstrijden. Dave de Booy, de trainer, vertelde dat hij er in september 2022 een 2-tal maanden niet zou zijn en heeft toen gevraagd of ik het team zolang wilde trainen. Twee maanden zijn twee jaar geworden.



Tamara's 1^{ste} wedstrijd als interim trainster in het seizoen 2022-2023

Op dit moment (2024-2025) ben ik assistent trainster van H.V.V.'24 VR 1. Voetbal heb ik altijd leuk gevonden.

Op 8-jarige leeftijd ben ik begonnen bij vv Vogelwaarde. Hier heb ik heel lang bij de jongens gemengd gevoetbald. We speelden met Vogelwaarde tegen H.V.V.'24, waar op dat moment Paul D'Hooghe trainer van was. Hij vertelde mij dat er bij HVV een meisjes team was en de vraag was of ik hier misschien wilde komen voetballen. In het begin voetbalden we als meisjesteam tegen jongens, en ja we wonnen wel eens

hoor.

De toenmalige trainer van Vogelwaarde ging trainen op Sint Jansteen. Zij hadden een damesteam. Daar ben ik toen gaan voetballen. Ik was toen 15 jaar. Na een paar jaar daar gevoetbald te hebben ben ik gevraagd om naar HSV Hoek te komen. Zij speelden toen 1ste klasse.

Na 3 jaar is dit team opgegeven en ben ik naar de dames van vv Hulsterloo gegaan. Daar heb ik heel wat jaren fijn gevoetbald. Ik wilde graag nog eens sporten op een hoger niveau. Via vriendinnen kwam ik terecht bij MHC Rapide. Ik ben gaan keepen. Heb hier een geweldige tijd gehad met twee kampioenschappen. Toen corona kwam stopten er veel teamgenoten. Giulia mijn dochter was toen ook gestopt met hockeyen en ging 'op voetbal'. En zo kwam ik uiteindelijk weer terecht bij H.V.V.'24, waar alles begonnen was.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

4c. Het Bonnenboekje

Om extra geld voor onze vereniging op te halen werd jaren geleden besloten om loten te gaan verkopen van de van de Grote Club.

Omdat deze organisatie geen band had met plaatselijke middenstanders werd (in overleg met het Jeugdbestuur) door Adri van Cadsand en Paul van Damme het bonnenboekje in het leven geroepen.

Hiervoor was wel het enthousiasme van de middenstanders nodig. Nog steeds mogen wij op hun jaarlijkse kortingbon rekenen. Een woord van dank is dan ook meer dan ook op zijn plaats.

Ook dank aan alle mensen die elk jaar weer een boekje via een jeugdlid van H.V.V. '24 aanschaffen en natuurlijk de spelertjes de het boekje jaarlijks bij ons te koop aanbieden.



Kortingbonnenboekje



Toevoegende info bij de tentoonstelling

4d. De pupil van de week

PUPIL VAN DE WEEK

Hey ik ben Luca,
Mijn favoriete voetballers zijn Messi, Neymar en Dybala.
In het veld sta ik linksvoor en soms verdediger maar kunnen scoren vind ik het leukst.
Mijn hobby's zijn gamen, crossen op m'n fiets, vissen en natuurlijk voetbal.

Groetjes, Luca

PUPIL VAN DE WEEK: LUCA ROTTIER

Een greep uit de vele pupillen van de week





Toevoegende info bij de tentoonstelling





Toevoegende info bij de tentoonstelling





Toevoegende info bij de tentoonstelling





Toevoegende info bij de tentoonstelling





Toevoegende info bij de tentoonstelling

5 OPRICHTING VETERANENAFDELING

De veteranenafdeling is in 1954 opgericht met het spelen van een voetbalwedstrijd tussen oud-voetballers van Hulst (wonend binnen de wallen) en Nieuw Hulst (toentertijd Korea geheten) Op onderstaande foto zijn de sportievelingen uit die tijd te zien.



Boven: de spelers van Nieuw Hulst, v.l.n.r.: **Jo van de Velde, Theofiel Sturms (scheidsrechter), Ber van de Velde (De Klopper), Miel Rodrigo, Louis de Wilde, Vlassenrood (Savantas), Richard Heijens, Donné van de Broeck, Gerrit Willemstein, Vic van Waes, Guust Blommaert, Jozef Taelman (De Rits), de Muus Kramers, Chris Willemstein**

Onder: de spelers van Hulst, v.l.n.r.: **Peet Seghers, Tinus Kramers, Puskas Haulez, Ed. Nijs, Wim Borghstijn, Wim van Cadzand, Piet Neefs, Jo Maes, Vital de Vos, Wies Pieters**

Het probleem uit de eerste wedstrijd was weliswaar, dat niet alle voetballers lid waren van H.V.V.'24. Het toenmalige bestuur nam om die reden de beslissing de veteranen te weren van de velden. Er werd uitgeweken naar de sportterreinen van de HBS/Lyceum aan de Tivoliweg. Onder de bezielende leiding van **Jo van de Velde** kwam de veteranenafdeling tot bloei. Jo was voorzitter, secretaris en penningmeester tegelijk. Heel het veteranengebeuren draaide rond zijn persoon. En niet alleen rond dat van hem, maar ook de steun van zijn vrouw was duidelijk aanwezig. De vereniging prees zich dan ook erg gelukkig toen mevrouw van de Velde in twee jaar tijd een prachtige veteranenvlag had geborduurd.



Het doel van de veteranen was om nog eens een balletje te kunnen trappen, waarbij de leut de boventoon moest voeren. Deze doelstelling is altijd door de veteranen nagestreefd. Het presteren stond bij de oudjes niet meer op de voorgrond, alhoewel een goede instelling steeds aanwezig diende te zijn.

5a. Verhalen uit de beginjaren van de Veteranen

De Veteranen tegen Zaamslag 1

Vooraf stond dit plezier op de eerste plaats. Regelmatig werd door de tussenkomst van Peet de Bruyn, waar het clublokaal gevestigd was, een reisje over de meet (de grens) ondernomen. In de midden jaren vijftig en begin jaren zestig gebeurde dit met grote auto's, waar ook nog wel eens smokkelwaar in vervoerd werd. Het kwam dan ook regelmatig voor, dat de achterbank gesloopt was, maar dat kon de pret niet drukken. Meer problemen gaf het wanneer de chauffeur, die niet in België gewenst was, toch door dit land wilde rijden. Als de verhalen allemaal op waarheid berusten, hebben zich de meest fantastische taferelen afgespeeld. Een paar sterke verhalen wil ik jullie niet onthouden. De veteranen gingen spelen tegen Zaamslag 1.



Onze oudjes presteerden het om het eerste elftal van deze zaterdagclub met 2-1 te verslaan, ook al moest Rob Picavet zich hiervoor “door zijn asem” lopen en kon hij slechts bijgebracht worden door grote hoeveelheden water over zijn kop te gooien. Op de terugreis, die in opperste stemming verliep, werd het café van Piet Missu nog met een bezoek vereerd. Aldaar werd een rondje gegeven op kosten van George van Dorst, café uitbater te Hulst. De rondjes bleven maar komen en iedere keer was George van Dorst de gulle gever. Na enige uren werd toch Hulst bereikt, waar het café van George werd aangedaan. Hier volgde het ene rondje na het andere van Piet Missu, terwijl geen enkele speler nog maar één cent had betaald. Het gevolg kun je wel raden, allemaal stevig in de olie. En de Muus had wee één van zijn bekende optredens verzorgd, waarbij hij een witte zakdoek op zijn hoofd had geknoopt. Toen de Muus bij zijn huis arriveerde met een reuzenzwaai, was hij niet in het bezit van een sleutel en liet zich toen maar tegen de deur vallen. Zijn vrouw die wat gestommel had gehoord, keek door het raam en dacht dat de Muus een vreselijke hoofdwond had opgelopen, vanwege het witte verband om zijn hoofd. Dit was voor de Muus één van de vele manieren om zonder sleutel binnen te komen.

Verbazing bij de Belgische toeschouwers

Een volgend verhaal speelde zich af in Belsele. Wim Zwegers had voor een ploeg gezorgd. H.V.V.'24 met allemaal ouderen moest het opnemen tegen een ploeg van jonge mannen, die notabene in die tijd een sponsor hadden. Wat met angst tegemoet werd gezien, viel reuze mee, want met 4-0 werd deze sponsorploeg aan de zegekar gebonden. De Belgische toeschouwers konden het bijna niet geloven, dat deze ouwe mannen nog zo goed konden voetballen. Die moeten vroeger toch wel hoog gespeeld hebben, was de algemene tendens. Volgens een op leeftijd zijnde Belg was er zelfs een speler bij die zowel als linksback en als rechtsback extreem goed speelde. Later werd hij met de waarheid geconfronteerd. De tweeling Benny en Eduard Verbraeken kwamen toevallig samen de kantine binnen. De verbazing was op de Belg zijn gezicht af te lezen.

5b. Hoe ging het verder met de veteranen?

In de beginjaren van de veteranen nam men het niet zo nauw met de leeftijd. Reggie Blommaert zal met zijn 22 jaar wel de jongste veteraan van Nederland zijn geweest. Na de bestuursperiode van Jo van de Velde werd het roer overgenomen door Donné van de Broeck als voorzitter, Lex van Rie als secretaris en Eduard Nijs (de Kleine) als penningmeester. George Boddaert nam in 1966 het archief over, terwijl de Muus in 1969 tot voorzitter werd gekozen met Wim Zwegers als vice-voorzitter. In 1972 trad de Muus als voorzitter af en werd vervangen door Wim Zwegers. Het bestuur was bijzonder actief en vele wedstrijden en nederlaag -toernooien werden georganiseerd. Tegenstanders uit die tijd waren o.a.: oude gloriën Beveren, Meterfabriek, Goes, Robur, Rood Wit Willibrord, Overmere, Sint Gillis, Waaslandia Burcht, Erenbodegem, Eksaarde, Volharding Aalst en nog veel meer. Wedstrijden met een speciaal cachet vormden de ontmoetingen met Zand en Grind uit Tilburg en SS de Maasdam



Toevoegende info bij de tentoonstelling

(Holland-Amerikalijn). Ook de wedstrijd tegen de veteranen van Willem 2 op 25 juli 1959 (uitslag 3-2) staat in de analen geregistreerd!



Foto: Uitslagenbriefje Veteranen in 1959

Met genoegen kan nog steeds worden teruggezien op de jaarlijkse feestavonden bij Peet de Bruyn. Deze werden voorafgegaan door een "bedevaart" langs de vele plaatselijke horeca etablissementen en liepen in de regel uit de hand. Reden waarom door ingrijpen van het

veteranenconcilie hieraan een einde is gekomen. Na zo'n inspannende tocht konden de meeste leden toch geen pap meer zeggen, geen hap meer eten en geen bier meer ruiken. Hierdoor werden de eega's wel erg stiefmoederlijk bedacht.

Ook werd nog een aantal jaren deelgenomen aan een **zomeravondcompetitie** voor veteranen, met deelname van Steen, Terneuzen, Terneuzense Boys, Hontenisse, Vogelwaard en H.V.V.'24. De animo voor dit gebeuren werd bij de andere verenigingen getemperd door de immer goede resultaten van H.V.V.'24. Na verloop van tijd werd door de gezamenlijke besturen besloten deze competitie om te zetten in een toernooi dat bij toerbeurt georganiseerd moest worden. In het begin van de jaren '70, had H.V.V.'24 een veteranenploeg die veel te sterk was voor deze competitie.

De veteranen zijn in 1971 op verzoek van het H.V.V.'24 bestuur met een elftal gestart in de seniorencompetitie van de afdeling Zeeland. Begonnen in de laagste klasse, werd reeds in 1975 de hoogste klasse gehaald en speelden onze oudjes tegen ploegen als Zierikzee 2, Clinge 2, Jong Ambon 2, Breskens 2, Patrijzen 2, en Noormannen 2. En met succes!

Na de **opening van de Sporthal Den Dullaert in 1969** hadden de veteranen ook een zaalvoetbalploeg samengesteld die meespeelde in een competitie met de eerste elftallen van Steen, Graauw, Hontenisse en de A1 en A2 junioren van H.V.V.'24. Later hadden ze ook een ploeg in de **Huzavo-competitie**.

Eén man was altijd bij alle wedstrijden aanwezig, namelijk **Etiënne Schauwaert**. Die mocht je midden in de nacht wakker maken om een partijtje te voetballen. Een voorbeeldig sportman en aanvoerder. Altijd gemotiveerd, zelfs bij de meest onnozele wedstrijd. Jammer dat Etiënne destijds door onenigheid het eerste elftal de rug toekeerde, anders had hij tot zijn veertigste in het eerste elftal mee kunnen doen. Nu was hij een geweldenaar bij de veteranen, waar iedereen zich aan optrok. In het **seizoen 1972/1973** stonden de veteranen die zowel zaal-als veldvoetbal speelden, 72 keer aan de aftrap. De wedstrijden van de toernooien meegerekend. **Wat in heel Nederland verboden was, deden in die tijd de veteranen van H.V.V.'24 zonder blikken of blozen, namelijk spelen met een sponsornaam op de shirts: P. Lampo, Staalbouw.**



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Bij herhaling maakte de scheidsrechter aanmerkingen op de gang van zaken. Hoe hij het versierde snapte niemand, maar Eduard Nijs liet dan de man in het zwarte pak een bewijs zien dat daar toestemming voor was en de problemen waren weer opgelost!

Tevens is nog vermeldenswaardig dat **sinds 1967** deelgenomen werd aan het **Drie Provinciën-Toernooi**. Dit toernooi werd gestart met Middelburg en H.V.V.'24 namens Zeeland, T.S.C. – Oosterhout en Baronie Breda namens Brabant en V.U.C. Den Haag en D.F.C. – Dordrecht voor Zuid-Holland. In plaats van V.U.C. is later Excelsior Schiedam gekomen. Bij toerbeurt moesten deze verenigingen dit toernooi organiseren. Jarenlang hebben de veteranen van H.V.V.'24 ook in dit toernooi geheerst. De wisselbeker moest vijf keer gewonnen worden om definitief eigendom te worden van de club. En wat denkt u? Ja hoor, hij staat bij H.V.V.'24 in de prijzenkast!!

Niet alleen op sportief gebied stonden onze veteranen hun mannetje, maar ook na de wedstrijden waren de H.V.V.'ers meestal de gangmakers. Behalve als het over naar huisgaan ging, dan waren de Blauw-Gelen altijd de laatsten. En zo behoort het ook te gaan bij veteranen die nog eens gezellig bij elkaar willen zijn.

Bij het 75-jarig bestaan in 1999 werd het laatste **Drie Provinciën-Toernooi** in Hulst georganiseerd.

Na dit toernooi werd er nog wel in de competitie gespeeld, maar de motivatie van velen was tanende. De opkomst voor wedstrijden en toernooien werd steeds minder. Het veteranenbestuur stond machteloos. In 2004 wordt het bestuur dan ook geconfronteerd met een verzoek van het veteranenbestuur om over te gaan tot opheffing van de afdeling. En dat na 50 jaar na de oprichting in 1954.

Het besluit valt op 3 april 2004. Het restant dat nog in kas was, werd geschonken aan de jeugdafdeling, die het bedrag besteed hebben aan het nodige keepersmateriaal.



Veteranen



Toevoegende info bij de tentoonstelling

5c. Wandelvoetbal bij H.V.V.'24

Sinds 2 jaar, dus medio 2022, hebben wij bij H.V.V.'24 een afdeling wandelvoetbal. Nu zul je denken, wandelvoetbal dat is een saai spelletje met oude mannen die een beetje tegen een bal aan trappen. Het tegendeel is echter waar.

Onder leiding van een echte professionele trainer van Hulst Voor Elkaar zijn we op ons niveau echt serieus bezig. We beginnen iedere maandag om 10.00 uur met een stevige warming up met verschillende spelvormen, waar het plezier voorop staat. Daarna komen de partijen, waar we het spelletje van vroeger op ons niveau weer kunnen spelen.

Na afloop is de bekende kleedkamer humor weer volop aanwezig waarbij het lachen natuurlijk niet ontbreekt. Na de douche drinken we een bakje koffie of een ander drankje in de kantine, waarbij tijdens de gesprekken alle onderwerpen de revue passeren. Dit sociale aspect is een heel belangrijk onderdeel van onze groep.

Naast de trainingen doen wij geregeld mee aan toernooien in onze regio. Het hoogtepunt tot nu toe was ons eigen toernooi in het kader van 100 jaar H.V.V.'24 waar een aantal gerenommeerde clubs aan meededen. Het is de bedoeling om dit te gaan herhalen. We zijn nu met een groep van ongeveer 16 deelnemers waar aanvulling nog steeds welkom is.

Ben je na het lezen van dit stukje enthousiast geworden om eens te komen kijken, dan ben je iedere maandag op ons sportpark van harte welkom vanaf 10.00 tot 11.30 uur. Wellicht tot dan.



Wandelvoetbal



Toevoegende info bij de tentoonstelling

6 Mooie prijzen werden behaald

In de rijke geschiedenis van H.V.V.'24 werden vele mooie prijzen gewonnen. Een aantal bijzondere daarvan staat hieronder:

1. Uitreiking Gouden Schoen aan Angelo Verbraeken in het seizoen 1992-1993
2. De uitslag van De Gouden Schoen
3. Uitreiking Zilveren Schoen aan Harm Rietjens in 1997
4. Uitreiking Zilveren Schoen voor het meest scorende team door Ton Cornelissen van NAC





6a. H.V.V.'24: Kampioen worden met een probleem en gefopt worden door de tegenstander

Bij streekderby's werd er vaak een stunt uitgehaald. Een paar anekdotes die opgetekend zijn:

Hoe rivalen de strijdbijl begraven

De eerste HVV'er die zich meldde voor een anekdote was **Paul Strooband**, beter bekend als Pauleman. Paul is een actief supporter van HVV'24 en zit ook in het bestuur van de Club van 100. Paul deelt een herinnering uit **2007**.

Voor HVV was 22 april een belangrijke dag. Het 1^{ste} kon namelijk kampioen worden. Maar dan moest er wel van Steen gewonnen worden. In Hulst hield men zijn hart al vast, want als Steen naar Hulst kwam, gebeurde er altijd wel iets. Middenstip weg of de doelpalen zwart geverfd. Niets van dit alles. Wat bleek. Eén van de toegangspoorten was vastgelast. Met een ferme tik werd dit euvel verholpen en konden de supporters het Sportpark binnen.

In Hulst had men uiteraard rekening gehouden met een kampioenschap. Kantinebeheerder Walter van Overmeir had voldoende voorraad ingeslagen, tenminste dat dacht hij. Toen HVV'24 met 4-2 van Steen won, bleek na afloop dat niet alleen HVV kampioen was geworden, maar dat Steen toch in de 3^{de} klasse bleef.

Op zo'n groot feestje had Walter echter niet gerekend. De tap stond niet stil en het gerstenat dreigde op te geraken. Het bestuur van Steen schoot te hulp en in allerijl reed men naar Steen om extra biervoorraad op te halen. "Een geweldige middag was dit!" herinnert Paul zich. Beide rivalen hadden die middag even de strijdbijl begraven.



HVV'24 kampioen 2007

Operatie tribune

In de nacht van 28/29 oktober 2017 werd er een stunt uitgevoerd door zo'n **30 supporters van Hontenisse**. Om klokslag 12 uur die nacht werd er door deze groep verzameld bij Brasserie Tommy's in Kloosterzande. Na uitleg van "plan de campagne" werd er om de 5 minuten een auto gestart die richting Sportpark H.V.V.'24 vertrok.

Diverse mensen werden op "strategische" punten gepositioneerd zoals bij Den Dullaert, de tennis en aan de ingang van jullie sportpark. Zij konden in geval van "nood" de overige bende waarschuwen.

Om ca. 01.00 uur werd er gestart met "operatie tribune". Waar er eerst **HVV** stond, moest er **VVH** verschijnen.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

7a. De club van 100

De club van 100 is opgericht op 3 oktober 1986, door de heren Reggie Blommaert, Walter Cleijman en George Boddaert.

De club van 100 is een vereniging die los staat van de vereniging HVV'24. Het doel is het geven van ondersteuning aan de vereniging HVV'24.

Er worden diverse activiteiten financieel mogelijk gemaakt die niet uit de normale exploitatie bekostigd kunnen worden van HVV'24. Deze activiteiten zijn belangrijk als ondersteuning van de leden en de teams.

De leden van de club van 100 doneren jaarlijks € 50,- om de activiteiten van de Club van 100 te realiseren. Dus, hoe meer leden zich aanmelden hoe meer we kunnen bijdragen uiteraard.

Zo spelen er enkele jeugdteams in kleding die bekostigd is door de club van 100 en dat staat ook op hun shirts afgedrukt uiteraard. Aan de aanschaf van de defibrillator hebben we ook financieel bijgedragen alsmede de mooie tv in de kantine. De standenborden in de kantine worden door leden van de Club van 100 bijgewerkt. Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden de borden voorzien van de actuele teams in de poule.

Voor de jeugdtoernooien en de Sinterklaasviering, incl. de traktatie en de nieuwjaarsreceptie doneert de club van 100 een bijdrage. Teams die een kampioenschap te vieren hebben kunnen op een bijdrage (in de vorm van consumptie munten, die vrij te besteden zijn in de kantine) rekenen. Enige voorwaarde is, dat ze lid zijn van de club van 100 en bij aanvang van het nieuwe seizoen hun bijdrage hebben voldaan.

Kortom: De club van 100 bruist van de energie, mede door uw bijdrage.

Jaarlijks aan het begin van het seizoen houden we de ledenvergadering voor de leden en toekomstige leden en kan eenieder met voorstellen en ideeën komen en kan er gestemd worden waar we financieel aan bij kunnen dragen. Op die avond kunt U het financieel verslag inzien van het afgelopen seizoen. Elk lid van de club van 100 krijgt zijn betalingsbewijs en ledenpasje uitgereikt. Aan de ingang van de kantine hangt het bord met alle namen van de leden erop. Dit wordt 1x per seizoen aangepast met de actuele namen van dat moment. Als U anoniem wilt blijven is dat uiteraard ook geen probleem als U dit tijdig kenbaar maakt.

Tenslotte: Wilt U lid worden? Dat zou geweldig zijn. Aanmelden kan heel eenvoudig. Contactnamen van het huidige bestuur zijn:

Paul Strooband 06-27502377 e-mail: pauleman@zeelandnet.nl

Jos van Houte. 06-12648446 en Edwin Andriessen 06-29251300



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Club van 100





7b. Liefdewerk oud papier

H.V.V. '24 had een goede band met oud papier. Zowel verzamelen als ophalen.

De oud papier ploeg

Jarenlang stonden er containers op het parkeerterrein waarin de inwoners van Hulst hun oud papier kwijt konden. De chef van het oud papier was destijds onze oudvoorzitter **Gerard van de Voorde**. Gerard opende de containers, stapelde het oud papier op en deed 's avonds de containers weer op slot. Dit in samenwerking met **Jan van Dorsselaer, Fons Seghers, Willy d'Hont, Phil Val en Frank van Swaal**. Hoogstwaarschijnlijk zullen we nog wel namen zijn vergeten; hiervoor excuses.

Let op de inhoud

De genoemde personen moesten goed opletten wat er allemaal tussen het oud papier zat. Daar werden ze niet altijd vrolijk van! Zaten er spullen bij die niet bij het oud papier toebehoorden, dan werd de hele inhoud afgekeurd!

Zaterdag 1x per maand ophaaldag

Eén keer per maand werd op zaterdag oud papier namens H.V.V. '24 bij de mensen thuis opgehaald. Ook hier was Gerard leidend. Hij hield in de gaten of de spelers van het verantwoordelijke seniorenteam aanwezig waren, instrueerde de chauffeurs van de perswagens over de te volgen route en haalde persoonlijk het papier, wat niet was opgehaald, met aanhangwagen achter zijn auto of het busje van Bruno Everaert op. Later hadden we een vaste vrachtwagenchauffeur: **Johnny Heijmans**.

Tussentijds was er op die zaterdagen altijd een tussenstop in de kantine voor koffie, broodje kroket of soep en na afloop een gezellig samenzijn.

Blaauwe container

Door de invoering van de blauwe papiercontainer werd het ophalen door H.V.V. '24 overbodig op het karton, bij de middenstanders, na. Dit werd nog door de werkgroep van H.V.V. '24 onder leiding van **Adri van Cadsand** gedaan tot de laatste woensdag van december 2017, het moment dat er een extern bedrijf werd gevonden om deze taak over te nemen.

Tot voor kort reed **George van Dorsselaer** als ingehuurde kracht mee voor hand- en spandiensten. Zijn taak is nu overgenomen door mensen van stichting Tragel.

Het ophalen van het oud papier was voor H.V.V. '24 een welkome inkomstenbron. Een nadeel van de aanwezigheid van papiercontainer op het parkeerterrein was dat er soms door personen van H.V.V. '24 te snel werd besloten om bezittingen van onze club in de container te deponeren. Ook was het goed dat de containers van het parkeerterrein verdwenen. Een paar keer was er brand gesticht in de containers.



Oud papier ploeg HVV'24



8 HET CLUBBLAD EN HET CLUBLIED

Naast voetbal had H.V.V. '24 ook een clubblad met de toepasselijke naam: “**De H.V.V.'er**”.

De eerste jaargang zag het levenslicht in 1961, met als voortrekker de heer H. Veraart (hoofdredacteur). De redactie bestond uit L. Freijser, W. v. d. Poel, P. Burm, B. Neve, R. Agten en W. Everaert. De heer v.d. Poel was tevens penningmeester.

Uit wat latere clubbladen is te achterhalen dat de redactie vele keren van samenstelling is gewijzigd.

Zo was de samenstelling **in de jaren '60** uit de vorige eeuw: Wim Poppe (hoofdredacteur), Henk Janssen, Jan Lockefer, Gerrit Naessens en Jan de Nijs (allen redacteur). De administrateur was Guust Kramers. Opvallend was dat op het clubblad een abonnement kon worden genomen.

In de jaren '70: Wim Poppe, Rudy Verstraeten (1973); Wim Poppe, Rudy Verstraeten, John McTaggart en Jacques de Booy (1975)

Later werd het stokje overgenomen door Mieke Zwegers, Emmy Lockefer, George Boddaert, Peter van Eekelen, Jo Sturms, Paul d'Hooghe, Henk van de Voorde en Jan Franse.



Toevoegende info bij de tentoonstelling

Deze redactie was ook voorzien van een technische verzorging bestaande uit Jo de Bakker, Marlies Boddaert en Jos Dalmijn.



In de edities werden de lezers op de hoogte gebracht van onder andere wedstrijdverslagen (senioren en jeugd), bezochte trainingen van het eerst elftal en “wist-u-datjes”.

In de daarop volgende jaren hebben er verschillende redacties aan het roer gestaan.

Het clubblad diende kostendekkend te zijn. De inkomsten hiervoor kwamen uit advertentieopbrengsten.

De laatste jaren van de H.V.V.'er werd het ingevouwen in de kantine of bij de familie van den Manacker door een trouwe vouwploeg. Dat was een prachtige tijd. Daarna werden de clubbladen huis-aan-huis bezorgd bij de leden, sponsors en adverteerders.

In de **allerlaatste jaren** verscheen het clubblad onder de naam:

“De Achterhoede”

Het clubblad is inmiddels ter ziele. Social media zoals Facebook, X (voorheen Twitter) en de website van H.V.V. '24, waren hier mede oorzaak van.

Langs deze weg nog een woord van dank aan allen die een bijdrage aan het clubblad hebben geleverd en onze adverteerders die H.V.V.'24 steeds financieel hebben ondersteund.



Toevoegende info bij de tentoonstelling



Clublied H.V.V.'24



geschreven door George Boddaert

Refrein

Blauw-Geel pak aan. Zet je beste beentje voor.

Treuzel niet langer want dan ga je kans teloor (En maak een goaltje!)

Blauw-Geel pak aan. En doe er nog een schepje bij!

Denk aan je goede naam, ga nooit opzij!!

- 1. Wij Blauw-Gelen van H.V.V. staan iedere keer paraat.
Wij strijden voor de hoogste eer die er voor ons bestaat.
En scoren wij een goaltje brult het hele legioen:
"Vooruit Blauw-Gelen zet hem op, dan worden we kampioen!"*

Refrein...

- 2. En krijgen wij zo af en toe dan nog eens op ons kop
Dat is dan toch zo erg niet, dat is voor ons geen strop
We pakken dan wat harder aan, we geven de moed niet op
De volgende keer dan gaat de Blauw-Geelvlag weer fier in top!*

Refrein...

- 3. Een beetje fanatieker mannen, niet dat slap gedoe
Want echte H.V.V.'ers krijg je toch zo maar niet moe
We zetten er een tandje bij, laat zien wie dat we zijn
En zingen dan uit volle borst dit lied en dit refrein*

Refrein...